



## **Calmfors varnar för S nya budgetmål**

Uppdaterad 2011-12-05 19:09

**Socialdemokraternas nya budgetmål sätter fingret på en viktig diskussion. Men det finns risker, anser ekonomiprofessorn Lars Calmfors.**

**Socialdemokraternas förtroenderåd beslutade** i helgen att utarbeta två nya mål för den ekonomiska politiken. Ett för sysselsättningen och ett för statliga investeringar.

”**Jag tycker definitivt** att det är en diskussion värd att ta. Men jag ser också ett antal faror om man gör det hela fel”, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

**Arbetet med de** nya målen ska ledas av Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Tommy Waidelich och presenteras nästa höst, i samband med partiets skuggbudget.

**Lars Calmfors tycker** det är bra att sysselsättningen lyfts fram, men varnar samtidigt för att sådana mål kan slå fel om de inte formuleras på rätt sätt.

”**Om man formulerar** sysselsättningsmål som ska uppnås varje år så kan det skapa drivkrafter att blåsa på efterfrågan genom en expansiv finanspolitik som hotar de offentliga finanserna”, säger han.

”**Möjligen skulle man** kunna tänka sig ett mål för sysselsättningen sett över en längre tidsperiod. Ungefär som vi har för de offentliga finanserna över en konjunkturcykel”, fortsätter han.

**Tommy Waidelich ska** titta på flera olika parametrar, som sysselsättningsgrad, arbetslöshet och antalet arbetade timmar. Lars Calmfors tycker att det är bra att antalet arbetade timmar lyfts fram.

”**Det är det** som spelar roll för de offentliga finanserna. Antalet sysselsatta personer är förstås också viktigt men då mer som ett välfärds mål i sig om hur sysselsättningen fördelas i befolkningen”, säger han.

**Lars Calmfors kan** också se argument för ett mål för de offentliga investeringarna. Det finns en risk att andra offentliga utgifter tränger undan offentliga investeringar. Dessa är i dag betydligt lägre än under 1970-talet. Men det är de kommunala och inte de statliga investeringarna som minskat, vilket skulle kunna tala för ett mål för hela den offentliga sektorns investeringar och inte bara för statens investeringar.

”**Men kvantitativa mål** kan också leda fel, eftersom man bara ska göra investeringar som är samhällsekonomiskt lönsamma”, säger han.

”**De gamla kommunistländerna** investerade ju hej vilt utan att någon blev lyckligare för det”, fortsätter han.

**Framför allt anser** han att det behövs bättre statistiskt underlag för att kunna fatta korrekta beslut om framtida offentliga investeringar. Ur det perspektivet är det bra att Socialdemokraterna lyfter frågan, anser han.

”**På det stora** hela är det en fullständigt undermålig analys i budgetpropositionerna av hur den offentliga sektorns kapitalstock utvecklas”, säger han.

”**Politikerna i riksdagen** får ett ytterst dåligt beslutsunderlag”, fortsätter han.

[Fredrik Öjemar](#)

Publicerad 2011-12-05 19:09 Uppdaterad 2011-12-05 19:09

